Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ή είδική μηνιαία ἐκδοση τῆς Γαλλικῆς Ἐφημερίδας «Le Monde» τῆς ἀφιερωμένης στή Παιδεία («Le Monde de l'Education») ἀναφέρεται, στό ὑπ' ἀριθμ. 95 τεῦχος τοῦ Ἰουνίου 1983, στή διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῆς φιλοσοφίας στό γαλλικό λύκειο (τελευταία τάξη, terminale) σέ ἐκτενές δημοσίευμα μέ τίτλο: «φιλοσοφία: μιά διδασκαλία πού γοητεύει». Τοῦτο περιέχει θέματα καί θίγει προβλήματα πού παρουσιάζουν μεγάλο ἐνδιαφέρον, καί για τή δική μας παιδεία βέβαια, ἐπάνω σέ ἔνα τόσο κρίσιμο καί θεμελιακό αἴτημα.

Πιό συγκεκριμένα, πρόκειται γιά μιά ἔρευνα τῆς Michèle Saltiel πού ἔχει ὡς ἀφετηρία τά θέματα πού ἐτέθησαν ἐφέτος στίς ἐξετάσεις τοῦ Baccalaurêat:

1) ή φιλοσοφία μπορεί νά ἀποτελέσει ἀντικείμενο διδασκαλίας;

2) 'Ο δημοσιογράφος πού κινεῖται στήν ἐπιφάνεια τῶν γεγονότων ἠμπορεῖ νά συζητήσει μέ τόν καθηγητή τῆς φιλοσοφίας πού τείνει πρός τήν οὐσία τῶν πραγμάτων;

3) Ἐπισημάνατε τό φιλοσοφικό ἐνδιαφέρον πού περιέχει ἡ ἀκόλουθη φράση: «Δέν εἶναι μάταιο νά προσπαθήσει κανείς νά ἀποκαταστήσει σέ μιά δημοσιογραφική ἔρευνα τήν πολύπλευρη πραγματικότητα τῆς διδασκαλίας τῆς φιλοσοφίας —ἀσύλληπτη ἐξ ὁρισμοῦ— πού ἀπευθύνεται σέ ἐφήβους —τῶν ὁποίων ἡ σκέψη κινεῖται καί διαμορφώνεται»;

Πρίν προχωρήσουμε, όμως, θά θέλαμε νά άναφέρουμε μερικούς τίτλους κεφαλαίων τῆς ἔρευνας πού ἐκφράζουν χαρακτηριστικά τίς δυσκολίες πού συναντάει ἀλλά καί τίς πλευρές πού προσπαθεῖ νά περιλάβει:

«Ένα μάθημα πού ξεφεύγει ἀπό τή «ρουτίνα» (Εἶναι τό μάθημα πού ἐπιτρέπει στόν καθηγητή μέσα στά πλαίσια τοῦ προγράμματος νά ἀναπτύσσει τή μεγαλύτερη πρωτοβουλία). «Οἱ περιπέτειες ἐνός ἀνατρεπτικοῦ μαθήματος». «Ἡ χαρά τοῦ διδάσκειν». «Ἡ κλίμακα προτίμησης τῶν φιλοσόφων στή διδασκαλία καί στίς ἐξετάσεις». «Οἱ φίλοι καί οἱ ἐχθροί τῆς φιλοσοφίας». «Οἱ γραπτές ἐργασίες». «Τό φιλοσοφεῖν πρίν ἀπό τή τελευταία τάξη τοῦ Λυκείου». Πρέπει ἐδῶ νά ὑπογραμμισθεῖ ὅτι «ἐν ὀνόματι τοῦ μύθου» πώς ὁ διδασκόμενος πρέπει νά διαθέτει μιά ὁρισμένη ὡριμότητα, ἀρνήθηκαν νά μυήσουν τούς νεώτερους μαθητές στή φιλοσοφία γιά μεγάλο χρονικό διάστημα. Οἱ ἀναληφθεῖσες ὅμως προσπάθειες ἔδειξαν τό ἀντίθετο. Γιά παράδειγμα ἀναφέρουμε ὅτι ὁ καθηγητής τῆς φιλοσοφίας ἔρχεται καί συμπληρώνει τό μάθημα τῆς ἀρχαίας ἱστορίας μέ μαθήματα ἀρχαίας φιλοσοφίας.

Τό ἐπίσημο πρόγραμμα διδασκαλίας τοῦ μαθήματος στό γαλλικό λύκειο ποικίλει ἀνάλογα μέ τή διαίρεσή του σέ τμήματα. Τό εὐρύτερο πρόγραμμα (κλασσικές σπουδές) περιλαμβάνει συστηματική φιλοσοφία, κάτω ἀπό τούς τίτλους, π.χ.: Ὁ ἄνθρωπος καί ὁ κόσμος, ἡ Γνώση καί ὁ λόγος, Ἡθική, ᾿Ανθρωπολογία, Μεταφυσική φιλοσοφία. Οἱ μεγάλοι φιλόσοφοι ὅλων των ἐποχῶν· κείμενα τούτων στή ἑρμηνεία καί διδασκαλία τῶν ὁποίων ἀποδίδεται ἰδιαίτερη σημασία.

'Ο καθηγητής ὀφείλει νά διδάξει 3 βασικά κείμενα διαφόρων μεγάλων φιλοσόφων, (π.χ. Πλάτων, 'Αριστοτέλης, Καρτέσιος, Κάντ, Έγελος, Χοῦσερλ, Μπέρξον).

Τό πρόγραμμα τῶν ἄλλων τμημάτων τοῦ λυκείου ἐμφανίζεται πιό περιορισμένο καί πάντοτε σέ συμφωνία μέ τήν εἰδική κατεύθυνση τούτων. Τό Τεχνικό Τμῆμα τοῦ λυκείου περιλαμβάνει κυρίως, σέ ὅτι ἀφορᾶ τή συστηματική φιλοσοφία, κεφάλαια, ὅπως γνώση καί ἱστορία, γλώσσα καί ἀλήθεια, δίκαιο, θρησκεία, τέχνη, ἠθική, τό πρόβλημα τῆς φιλοσοφίας, καί ὁ καθηγητής ἐκλέγει ἐδῶ ἕνα μόνο φιλοσοφικό κείμενο.

΄ Ως πρός τό σκοπό καί τό νόημα τοῦ μαθήματος λίαν χαρακτηριστικά εἶναι ὅσα

τονίζει τό ἐπίσημο πρόγραμμα τοῦ 1925 τό ὁποῖο ἰσχύει καί σήμερα:

Οἱ μαθητές διδάσκονται μέ τή φιλοσοφία, καί εἰδικότερα μέ τήν ἄσκηση τῆς σκέψης, τό νόημα τῆς ἐλευθερίας.

Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΣΠΕ