επιστήμης επί πλέον δε, επειδή ο κοινωνιολόγος πρέπει να προτείνει θεωρητικά πλαίσια για την εξήγηση των κοινωνικών προβλημάτων, οδηγείται αναγκαστικα στο φιλοσοφικό στοχασμό. Υποστηρίζεται, εξάλλου, ότι η φιλοσοφία ολοκληρώνει τα ποσοτικά στοιχεία της κοινωνιολογίας και τα μεταλλάσσει σε ποιοτικές εκτιμήσεις. Τέλος παρουσιάζεται η βασική διαφορά μεταξύ φιλοσοφίας και κοινωνιολογίας ως προς το ζήτημα της επιλογής μεθόδου.

Το άρθρο τελειώνει με μια ωραία αναφορά στην φιλοσοφία που χαρακτηρίζεται ως «ώρα της ανθρώπινης ελευθερίας και ώρα της ευτυχίας» (σ. 45). Υπάρχει στο άρθρο αυτό πλήρης τεκμηρίωση και αξιόλογη σχετική βιβλιογραφική ενημέρωση.

Ο Γεώργιος Διλμπόης, Θεολόγος, Σχολικός Σύμβουλος συμμετέχει με το σύντομο άρθρο «Ο άνθρωπος και οι σχέσεις θεολογίας και φιλοσοφίας» (σ. 117-120). Ο συγγραφέας αφού παρουσιάσει τη θεολογική ορθόδοξη άποψη για τον άνθρωπο, προβαίνει σε μια κριτική ανάλυση της θέσης που παίρνουν ορισμένοι εκφραστές της θεολογίας σήμερα στα προβλήματα του ανθρώπου. Στο ερώτημα των σχέσεων θεολογία και φιλοσοφία δέχεται την άποψη της συνεργασίας και απορρίπτει το μονοπώλιο κάθε μιας για την ερμηνεία και την καθοδήγηση του ανθρώπου.

Το αφιερωματικό αυτό τεύχος κλείνει με την εργασία του Φιλήμονα Α. Παιονίδη «Σκέψεις για τη φιλοσοφική μας παιδεία» (σ. 121-124).

Στο άρθρο αυτό ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι γενικά η φιλοσοφία στη νεότερη Ελλάδα δεν έχει να επιδείξει εντυπωσιακά επιτεύγματα. Μετά το 1929, με την παρουσία του Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλου, Κ. Τσάτσου κ.ά, αρχίζει ν' αναπτύσσεται κάποιο φιλοσοφικό ενδιαφέρον, που επηρεάζει και το λογοτεχνικό χώρο (Καζαντζάκης, Θεοτόκης). Τα φιλοσοφικά ρεύματα εξάλλου που επιδρούν κάπως στον ελληνικό χώρο τα τελευταία χρόνια είναι κυρίως ο υπαρξισμός και η φαινομελογία κι ακόμα στις μέρες μας η αναλυτικη φιλοσοφία. Το ελληνικό κοινό επίσης, κατά το συγγραφέα, δεν δείχνει, όπως όφειλε έντονο φιλοσοφικό ενδιαφέρον. Παρά ταύτα παρατηρείται έντονη φιλοσοφική εκδοτική δραστηριότητα στις μέρες μας αξιόλογοι έλληνες φιλόσοφοι διαπρέπουν και στο εξωτερικό, όπου οι συνθήκες είναι ευνοϊκότερες. Στη συνέχεια προβαίνει σε κριτική θεώρηση α) της προσφερόμενης φιλοσοφικής παιδείας στο Λύκειο, β) της απουσίας φιλοσοφικής έκφρασης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γ) του είδους των φιλοσοφικών εκδόσεων και μεταφράσεων, δ) της απουσίας της φιλοσοφίας από τις λεγόμενες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το άρθρο κλείνει με την παρατήρηση «πως η φιλοσοφία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ένα είδος ανάγκης» (σ. 123).

Πιστεύουμε πως το Αφιέρωμα στα φιλοσοφικά μαθήματα αποτελεί μια σημαντική προσφορά των συνεργατών της ΕΚΔΕΦ στο γενικότερο χώρο του προβληματισμού για τα θέματα της φιλοσοφίας στην Εκπαίδευσή μας.

ΣΠΥΡΟΣ Γ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ

Ρωξάνης 'Αργυροπούλου, 'Ο Βενιαμίν Λέσβιος καί ή εὐρωπαϊκή σκέψη τοῦ 18ου αί. 'Αθήνα 1983, 289 σελ.

Τό ἔργο, διδακτορική διατριβή στή Φιλοσοφική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διαιρεῖται σέ τέσσερα μέρη: Ι. Ὁ νεοελληνικός διαφωτισμός καί ἡ εὐρωπαϊκή σκέψη τοῦ 18ου αἰώνα. ΙΙ. Ὁ Βενιαμίν Λέσβιος. Τό ἔργο καί ἡ ἐποχή του. ΙΙΙ. Ὁ φιλοσοφικός στοχασμός τοῦ Βενιαμίν Λέσβιου καί ἡ εὐρωπαϊκή φιλοσοφία τοῦ 18ου αἰώνα. ΙV. Ἐπίμετρο.

Στό πρῶτο μέρος ή συγγραφέας ἀναφέρεται στά χρονικά ὅρια τοῦ ἐλληνικοῦ διαφωτισμοῦ (1750-1821), στίς ἐπιδράσεις (τῆς γαλλικῆς, ἀγγλικῆς, γερμανικῆς καί ἰταλικῆς σκέ-

που Hume ή τύπου Berkeley (64) τοῦ Wittgenstein ή γιά τή συμπάθειά του πρός τόν σολιψισμό (142), ὅσο καί γιά κάποιαν 'εἰκόνα πού ὁ Wittgenstein ἔχει γιά τή γλώσσα' ἢ γιά κάποια θεωρία του περί ταυτότητας (identity), ἡ ὁποία δέν εἶναι πλήρης (145), θά ἀρκέσουν σὲ πολλούς ἀπό τοὺς ἐπιφανέστερους ἐρευνητές τοῦ ἔργου τοῦ αθστριακοῦ φιλόσοφου, γιά νά συγκαταλέξουν τόν Κripke μεταξύ ἐκείνων πού βλέπουν τή φιλοσοφία τοῦ Wittgenstein ἀπό λάθος γωνία. Κρίνοντας ἀπό τήν προηγούμενη συγγραφική δράση τοῦ Kripke, τολμῶ νά πῶ ὅτι τό ἀντίθετο θὰ ἦταν παράδοξο. 'Αλλά ὁ συγγραφέας τοῦ Naming and Necessity ἔχει ἀπόλυτη συνείδηση τῶν στόχων του· γι' αὐτό τονίζει ὅτι «δέ θᾶπρεπε νά νομισθεῖ πώς τό βιβλίο αὐτό προβάλλει εἶτε τό ἐπιχείρημα τοῦ Wittgenstein εἶτε τό ἐπιχείρημα τοῦ Kripke· ἀλλά μᾶλλον τό ἐπιχείρημα τοῦ Wittgenstein, ἔτσι ὅπως ὁ Κripke τό συνέλαβε, ἔτσι ὅπως σ' ἐκεῖνον δημιούργησε ἕνα πρόβλημα» (5).

Μ' ἄλλα λόγια τό βιβλίο θά μποροῦσε νά ἐπιγράφεται Kripke's Wittgenstein. (Καί σ' αὐτό θἆταν ἄστοχο ν' ἀντιτείνει κανείς ὅτι «τελικά κάθε ἐρμηνεία εἶναι ὑποκειμενική» – ἐννοώντας πώς δέν ἔχουμε δικαίωμα νά κάνουμε ἀξιολόγηση – γιατί αὐτό θά ἔθετε ἐν ἀμφιβόλω τό ἀναμφίβολο δικαίωμά μας νά μιλᾶμε γιά κακή ἤ γιά καλή έρμηνεία τοῦ ἔργου ἑνός φιλοσό-

φου).

Εἶναι σίγουρο πώς τό βιβλίο θά ἔχει περισσότερους ἀπολογητές ἀνάμεσα στούς θιασῶτες τοῦ Κτίρκε παρά ἀνάμεσα σ' ἐκείνους τοῦ Wittgenstein. ᾿Αλλά ἡ ἀξία τοῦ συγγράμματος παραμένει φυσικά ἀνεπηρέαστη ἀπό τό κατά πόσον ἀποτελεῖ καλή ἡ κακή ἑρμηνεία τοῦ Wittgenstein. Σημειώνουμε ἀπλῶς ὅτι τό κείμενο αὐτό θά μποροῦσε νὰ εἶναι παραπλανητικό γιά τούς ἀναγνῶστες ἐκείνους πού δέν ἔχουν ἀκόμη μιάν ἀρκετά ἀποκρυσταλλωμένη εἰκόνα τοῦ τύπου τοῦ βιττγκενσταϊνικοῦ φιλοσοφεῖν.

ΚΩΣΤΗΣ Μ. ΚΩΒΑΙΟΣ

Εὐαγγέλου Μουτσοπούλου: Φιλοσοφικοί προβληματισμοί, τόμος Γ΄, Βιώματα καί ἐνεργήματα, 'Αθῆναι 1984, 488 σσ.

Μετά τόν Α΄ τόμο τῶν Φιλοσοφικῶν προβληματισμῶν μέ ὑπότιτλο Συνείδηση καί δημιουργία, 'Αθῆναι 1971 καί τόν Β΄ τόμο μέ ὑπότιτλο 'Αναδρομές καί ἀναδομήσεις, 'Αθῆναι 1978, ὁ καθηγητής Ε. Μουτσόπουλος δημοσίευσε φέτος τόν Γ΄ τόμο τῶν Φιλοσοφικῶν προβληματισμῶν με ὑπότιτλο Βιώματα καί ἐνεργήματα. Ἡδη ὁ ὑπότιτλος τοῦ ἔργου αὐτοῦ δηλώνει, ὅτι ό φιλοσοφικός στοχασμός τοῦ συγγραφέα εἶναι βιούμενος. Στήν Εἰσαγωγή ὁ σ. ἀναπολεῖ τό δρόμο πού διήνυσε ὁ φιλοσοφικός του στοχασμός καί τονίζει, ὅτι ἡ μουσική στάθηκε γι' αὐτόν ἀφετηρία βίωσης σημαντικών ἐμπειριών πού τόν ὁδήγησαν στή φιλοσοφία. Τήν φιλοσοφία του δρίζει δ σ. ως μιά δυναμοκρατική καί δομοκρατική συνειδησιοκρατία. Τό κείμενό του, στό όποῖο ἀποδίδει ὁ σ. μέχρι σήμερα θεμελιώδη σημασία καί πρός τό όποῖο συγκλίνουν, ὅπως ὁ ἴδιος γράφει, ὅλα τά μεταγενέστερα γραπτά του, γράφτηκε τό 1960 καί δημοσιεύθηκε τό 1962 ὑπό τόν τίτλο Χρονικαί και καιρικαί κατηγορίαι. Ὁ σ. στό κείμενο αὐτό μᾶς ἔδωσε πυκνές, βαρυσήμαντες καί πρωτότυπες ἀναλύσεις τοῦ στατικοῦ-χρονικοῦ καί τοῦ δυναμικοῦ-καιρικοῦ κατηγοριακοῦ συστήματος καί θεμελίωσε τή φιλοσοφία τῆς καιρικότητας με τήν ἀνάλυση τῶν ἐννοιῶν τοῦ καιροῦ και τῆς προθετικότητας τῆς συνείδησης. Ὁ στόχος τοῦ στοχασμοῦ του εἶναι πάντοτε μιά ἀναδομητική σύλληψη τῆς πραγματικότητας μέ μετασχηματισμό τῆς χρονικότητας σέ καιρικότητα ἀπό τήν μύχια οὐσία τῆς συνείδησης.

Ό Ε. Μουτσόπουλος ἐπεξεργάζεται ἀκόμη μέχρι σήμερα (1984) τήν ἔννοια τῆς καιρικότητας σέ συνάρτηση μέ τήν ἔννοια τῆς χρονικότητας, ἀναφερόμενος πρός τοῦτο στούς τρεῖς βασικούς, κατά τήν ἀντίληψή του, χώρους τῆς φιλοσοφικῆς ἔρευνας ('Οντολογία, 'Επιστη-