

ή υπερβατολογική διαφορά είναι καί η διαφορά τῆς διαμεσολάβησης (βλ. π.χ. τόμ. 2, σελ. 46-47). Ο Heintel άποδίδει τήν προτεραιότητα στήν υπερβατολογική διαφορά, ένω συγχρόνως χρησιμοποιεῖ αύτές τις δύο θεμελιώδεις φιλοσοφικές διαφορές γιά νά έκθέσει τίς άπορίες καί τά άνοιχτά έρωτήματα τῆς δύντολογίας καί τῆς υπερβατολογικῆς φιλοσοφίας καί γιά νά προβεῖ σέ κριτική άποτίμηση τῶν λύσεων πού προτάθηκαν έως τώρα. Ο ίδιος διατερά άπό διερεύνηση αύτῶν τῶν άποριῶν καταλήγει καί σέ μιά φιλοσοφική έννοια τοῦ άνθρώπου ως τῆς «ένθάδε ούσης υπερβατολογικότητας» (βλ. κυρίως τόμ. 2, σελ. 356-372). Αύτό σημαίνει δτι δ ἀνθρωπος δέν είναι καθαρό καί ἀμιγές πνεῦμα, άλλα είναι ένα πραγματικό ἔμβιο δν πού ως υποκείμενο συνιστᾶ τήν πραγματικότητα καί στοχάζεται τίς μορφές διαμεσολάβησης. Έτσι δ ἀνθρωπος ως ούσια καί συνάμα υποκείμενο είναι ή διαμεσολάβηση τῶν διαμεσολαβήσεων. Όλη αύτή ή προβληματική συνδέεται μέ τή γλώσσα, διότι ή γλώσσα δέν είναι μόνον δργανο, άλλα έχει καί συστατική καί συγκροτητική λειτουργία κατά τή δημιουργία τοῦ κοσμοειδώλου καί κατά τή διακρίβωση τῆς διαμεσολάβησης (βλ. π.χ. τόμ. 1, σελ. 252-262). Η φιλοσοφία τῆς γλώσσας καί ή κριτική τῆς γλώσσας είναι άναποσπαστες άπό τή θεμελιώδη φιλοσοφία.

Οι παραπάνω ἐπισημάνσεις δέν έξαντλούν βεβαίως τόν πλούτο τῶν προβλημάτων καί τήν πολυμορφία τῶν ἐπιχειρημάτων πού περιέχονται στίς μελέτες τοῦ φιλοσόφου Heintel. Στις μελέτες του άναπτύσσονται καί θέματα λογικῆς, φιλοσοφίας τῆς θρησκείας, φιλοσοφικῆς θεολογίας, φιλοσοφίας τῆς ἐπιστήμης. Έξαλλου ίδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζει ή συστηματική άποτίμηση δρισμένων άπό τά προβλήματα πού έθεσαν οι άρχαῖοι Έλληνες φιλόσοφοι. Πάντως οι σύντομες άναφορές στά βασικά σημεῖα τῆς φιλοσοφίας τοῦ Heintel μᾶς ἐπιτρέπουν νά άναγνωρίσουμε τή συμβολή του στό σύγχρονο προβληματισμό. Ο Heintel δέν συμμερίζεται τήν ἀπατηλή εύφορία ή καί τήν άνακούφιση τῶν «φιλοσόφων τῶν τελευταίων ήμερῶν», οι δποῖοι κηρύσσουν τό τέλος τῆς μεταφυσικῆς, άλλα προβάλλει μέ κριτική νηφαλιότητα τή σοβαρότητα τῶν προβλημάτων πού έθεσε ή μεταφυσική άλλα δέν τά ξλυσε, καί διαβλέπει στά κηρύγματα γιά τό τέλος τῆς μεταφυσικῆς μιά νέα έξαρση τῆς μεταφυσικῆς. Χωρίς δ φιλόσοφος Heintel νά άρνεῖται τήν κρίση τῆς νεωτερικότητας, δέν πιστεύει στήν έξάντληση τῶν δυνατοτήτων τῆς νεωτερικότητας. Η θεμελιώδης φιλοσοφία τῶν διαφορῶν άποτελεῖ μιά σημαντική πρόταση ως διαλεκτική τῶν διαφορῶν, ή δποία δέν δηγεῖ σέ ταυτοποιητικές ἀρσεις καί συγχρόνως δέν κάνει παραχωρήσεις στό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς. Διότι τό τελευταῖο είναι τό πνεῦμα τῶν μερικοτήτων, τό δποίο δέν άναζητεῖ κάποιο γενικό προσδιοριστικό στοιχεῖο τῆς πράξης καί τοῦ νοήματος τῆς άνθρωπινης ζωῆς.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ελένη Λ. Κολλυροπούλου, Τάσου Μπουγά: *Αναζητήσεις. Φιλοσοφικά δοκίμια*, Ρέθυμνο 1988, σ. 382.

Το έργο του αναπλ. καθηγητού Τάσου Μπουγά *Αναζητήσεις. Φιλοσοφικά δοκίμια* αποτελεί, όπως και ο υπότιτλος δηλώνει ένα σύνολο δώδεκα δοκιμών, τα οποία «εκτείνονται χρονικά σε μια περίπου δεκαπενταετία» (σελ. 11). Τα δοκίμια αυτά θεματικά είναι ανομοιογενή, όμως, όπως ο συγγραφέας υποστηρίζει «σε ένα δεύτερο επίπεδο... διέπονται από μερικές μείζονες ιδέες, που συνιστούν κατά κάποιο τρόπο τις ενοποιούσες

αρχές και τις οργανωτικές τους εστίες», που εκφράζονται με τον όρο «αναζήτησεις», που τέθηκε ως τίτλος τους.

Ο σ. εκλαμβάνει την έννοια της αναζήτησης «με τη σημασία του προσανατολισμού και της ανίχνευσης: εκείνο που «ιχνηλατούν» τα κείμενα αυτά είναι, συνοπτικά, το «πνεύμα της εποχής»» (σ. 11).

Η παρουσίαση των δοκιμών αυτών θα γίνει με τρόπο κατάταξης διαφορετικό από εκείνον που ο σ. εκθέτει στον πρόλογο.

Σε μία ενότητα θα εντάξουμε τα δοκίμια (3) και (4), που φέρουν αντιστοίχως τους τίτλους: *Ελπίς και λόγος. Ορόσημα για μια φιλοσοφία της ελπίδας και Ελπίζουσα διυποκειμενικότητα. Το θέμα του δεύτερου προσώπου στη φιλοσοφία του Gabriel Marcel*, στα οποία, όπως και ο ίδιος ο Τ. Μπουγάς σημειώνει, είναι φανερή η επίδραση της υπαρξιακής φιλοσοφίας.

Στο πρώτο δοκίμιο ο σ. τονίζει ότι «το φαινόμενο της ελπίδας... δεν έτυχε ως σήμερα της δέουσας θεωρητικής μεταχείρισης» (σελ. 90) και υποστηρίζει ότι για να γίνει δυνατή η συγκρότηση μιας φιλοσοφίας της ελπίδας «πρέπει να εγκαταλειφθεί η αποκλειστικά ανθρωπολογική θεώρηση της ελπίδας, καθώς και να «αποντολογικοποιηθεί» η φιλοσοφική σκέψη και να αναπροσανατολισθεί προς το γίγνεσθαι» (σελ. 99-100).

Στο δοκίμιο (4) εξετάζεται το θέμα του δευτέρου προσώπου κατά τον G. Marcel. Η έννοια του άλλου μπορεί να θεωρηθεί ως εσύ στην προσωπική συνάντηση, πράγμα που οδηγεί στη μετάβαση από τη διαλεκτική στην αγάπη, η οποία δημιουργεί ένα «εμείς», μια «δυαδική σχέση», μια «διυποκειμενικότητα» (σελ. 115).

Η αγάπη για τον Marcel «συνιστά την αληθινή άρση και το οντολογικό αντίθαρο του θανάτου» (σελ. 121), εφόσον με την ανάμνηση η παρουσία του άλλου, θεωρουμένου ως εσύ, διατηρείται μέσα στο εγώ όχι ως κτήση, αλλά ως «δωρεά» (σελ. 122).

Σε μια δεύτερη ενότητα συγκαταλέγουμε τα δοκίμια:

- (1). *Εισαγωγή. Η κρίση του νοήματος. «Άλλαγή παραδείγματος» ή επανακατάφαση του λόγου;*
- (2). *Προβλήματα κοσμοθεωρίας. Η ιδέα του μέλλοντος, και*
- (3). *Αόγος και πίστη. Η διένεξη φιλοσοφίας και θρησκείας.*

Κύριος άξονας του δοκιμίου (1) είναι η «γενικά αποδεκτή διαπίστωση... ότι η εποχή μας βρίσκεται σε βαθιά κρίση» που «εμφανίζεται ως βαθμιαία αποσύνθεση της παραδοσιακής κοσμοθεωρίας και βιοθεωρίας». Εάν με τον όρο νόημα εννοήσουμε «την τελεολογική ερμηνεία του πραγματικού και της ανθρώπινης ύπαρξης», τότε «η κοσμοθεωρητική και βιοθεωριακή αυτή κρίση παίρνει τη συγκεκριμένη μορφή της κρίσης του νοήματος» (σελ. 16) που καθιστά την εποχή μας μια «ανέλπιδη εποχή» (σελ. 17).

Η παρατηρούμενη στην εποχή μας κρίση, γνωστή ως «κρίση του δυτικού λόγου» εμφανίσθηκε ως «νόσος του πολιτισμού μας» με επιμέρους μορφές ως κρίση της θρησκείας, της ιδεολογίας, της πολιτικής πράξης και του πολιτικού λόγου (σελ. 18-29).

Σ' αυτήν λοιπόν την κρίση αυτοσυνείδησης του πολιτισμού μας (σελ. 32) γίνεται λόγος για χρεωκοπία του λόγου (Horkheimer, Adorno) (σελ. 32), καταγγελία που οδηγεί στην εμφάνιση ιρρασιοναλιστικών στοιχείων. [«μεταμοντερνισμός» (σελ. 34-37)], γεγονός που κάνει επιτακτική κατά τον συγγραφέα την προσπάθεια πραγματοποίησης μιας τρίτης δυνατότητας, που είναι η ακολουθία από το ανθρώπινο γένος της μοίρας του, που είναι ο λόγος (σελ. 43), διότι το «εγχείρημα του λόγου» δεν απέτυχε, όπως διακηρύχθηκε κατά κόρο, αλλά... δεν ολοκληρώθηκε» (σελ. 48).

Άς μας επιτραπούν κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με τις εκφραζόμενες σ' αυτό το δοκίμιο απόψεις:

Ο σ. υποστηρίζει ότι πρέπει να ξαναγίνει το πείραμα του λόγου. Δεν εξετάζει όμως το ερώτημα, που δημιουργείται από την παράδοχή αυτής της θέσης, «ποιός θα είναι ο

εγγυητής της επιτυχίας του πειράματος αυτού», κι είσι οδηγείται να μιλήσει γι «άλλοθι προς απόσειση της ευθύνης της ελευθερίας και υπονόμευση της αυτοσυνείδησης του νεότερου ανθρώπου ως αυτόνομου και κυρίαρχου υποκειμένου της ανθρώπινης ιστορίας» (σελ. 55). Μα τι άλλο, παρά πλήρης ανάληψη των ευθυνών του ανθρώπου για τα λάθη του είναι η αναγνώριση της κρίσης του λόγου; Και άν με την επανάληψη του πειράματος του λόγου «αναζωπυρωθεί η αυτοπεποίθηση» του ανθρώπου υπακούοντας στην αναγκαιότητα της λογικότητάς του και οδηγηθεί σε μια νέα κρίση;

Σε άλλο σημείο (σελ. 43) ο σ. κρίνοντας το ρεύμα του «μεταμοντερνισμού» γράφει: «Άλλη συνεχής αυτή αυθυπέρβαση (ενν. του λόγου) είναι φορά προς το μέλλον, όχι επαναφορά στο παρελθόν, πρόσδος προς ανώτερες μορφές, όχι επάνοδος σε παρωχημένες θέσεις λογικότητας». Εύλογα γεννιέται το ερώτημα: Κάποιο στοιχείο αξιολογείται με μοναδική αναφορά στο κριτήριο του χρόνου ή με βάση τη λειτουργικότητά του; Το παρωχημένο κατ' ανάγκην αποτιμάται αρνητικά, ενώ το εσόμενο θετικά; Η δε έννοια της «προόδου προς ανώτερες μορφές» νοείται ως συνέχιση της πορείας του ανθρώπου στο μέλλον; Τέλος, ποιό είναι το κριτήριο με το οποίο κάτι χαρακτηρίζεται ως ανώτερο; Ως ανώτερο θα θεωρήσομε εκείνο που εξασφαλίζει την κυριαρχία του λόγου, αλλά συγχρόνως η ύπαρξή του εξαρτάται απ' αυτήν; Έτσι διαφαίνεται από τα λεγόμενα του συγγραφέα, αλλά αυτό μας οδηγεί και πάλι να μιλήσουμε για αναγκαιότητα του λόγου, γεγονός που προσδίδει στην κρίση της εποχής μας το χαρακτήρα του τραγικού.

Στο δοκίμιο (2), που έχει άμεση σχέση με το προηγούμενο, παρουσιάζεται η αναδιάρθρωση της παραδοσιακής σύλληψης του κόσμου αποκρυσταλλωμένη σε 3 δεσπόζοντα φαινόμενα που είναι: η οντολογική αντιστροφή [«η προαγωγή του μέλλοντος σε ρυθμιστική αρχή του πραγματικού» (σελ. 67)], η μελλοντοποίηση (*futurisation*) του λόγου (σελ. 70) και η προαγωγή της πράξης (σελ. 71).

Σχετικά μ' αυτό το δοκίμιο έχουμε να παρατηρήσουμε ότι:

Η ταυτότητα και η επερότητα εκφράζουν λογικές σχέσεις μεταξύ των όντων και δεν αποτελούν «οντολογικές αρχές του πραγματικού» (σελ. 61).

Κατά τη μελέτη του δοκιμίου αυτού δημιουργείται το ακόλουθο ερώτημα: Μήπως «ο προμηθεϊσμός των νεωτέρων χρόνων» (σελ. 65-66), που νοείται ως «κατάκτηση του μέλλοντος», δεν είναι παρά μια σύλληψη και εφαρμογή ενός α priori σχεδίου σε κάτι αγνωστό που οδηγεί αδιέξοδο και στην «ανέλπιδη εποχή» μας, όπως χαρακτηριστικά τόνισε στο πρώτο δοκίμιο (σελ. 17) ο συγγραφέας;

Επίσης, γίνεται υπεραπλουστευμένη χρήση του όρου «ηρακλείτειος», που θεωρείται αποκλειστικά ως δηλωτικός του «γίγνεσθαι» (σελ. 68), χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψη ότι «δόδος ἀνω κάτω μία καὶ ώυτή».

Στο δοκίμιο (1), όπως και σ' αυτό, ο σ. έχει αναφερθεί στα μειονεκτήματα της «αναδρομικής» θεώρησης του πραγματικού χωρίς να κάνει κάτι ανάλογο σχετικά με την «προδρομική» σύλληψη του πραγματικού (σελ. 68).

Τονίζεται ότι με την εισβολή της ιδέας του μέλλοντος αναιρείται «η παραδοσιακή ιδέα του ανθρώπου που στηρίχτηκε στο αξιώμα μιας προκαθορισμένης «ανθρώπινης φύσης»» (σελ. 68). Και γεννιέται το ερώτημα: Εάν δεν δοθεί κάποια απάντηση στο ερώτημα «τί είναι τον κόσμο του; Μήπως ακολουθώντας τη φύση του; Πρόκειται για μια απάντηση που δεν σία, είναι δηλαδή ξένη προς το φιλοσοφικό λόγο.

Στο δοκίμιο (5) *Λόγος και πίστη*: *Η διένεξη φιλοσοφίας και θρησκείας εξετάζεται η σχέση φιλοσοφίας και θρησκείας ιστορικά* (σελ. 132-146) με εντοπισμό των κοινών σημείων τους (σελ. 129-132) και της επερότητάς τους (σελ. 146-151) και υποστηρίζεται ότι σήμερα η διένεξη φιλοσοφίας και θρησκείας έχει πάψει, διότι κυριαρχεί ο πρακτικός αθεϊσμός (σελ.

151), συνέπεια της «εκκοσμίκευσης», που ο σ. την ορίζει ως τη «βαθμιαία απώλεια της θρησκευτικής χροιάς των πολιτιστικών αξιών» (σελ. 152).

Σχετικά με το δοκίμιο αυτό μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Σε κάποια σημεία γίνεται επιφανειακή ερμηνεία χωρίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης (σελ. 133) ή ακόμα και παρερμηνεία τους, όπως για τη φράση «έγώ είμι ό όν», που ερμηνεύεται «έγώ είμι ό έσδόμενος» από τον συγγραφέα (σελ. 138), λόγω του υπεραπλουστευτικού τρόπου χρήσης των όρων *ηρακλείτειος* και *παρμενίδειος*, κατί που και προηγουμένως επισημάναμε.

Με αφοριστικό τόνο ο σ. σημειώνει στη σελίδα 149: «Με μια λέξη, η φιλοσοφία προάγει την ελευθερία του ανθρώπου..., η θρησκεία ευνοεί την ανελευθερία του... παρεμποδίζοντας έτσι τη λογική του (ενν. του ανθρώπου) ενηλικίωση». Θα τολμούσαμε να μιλήσουμε και πάλι για υπεραπλουστευση της χρήσης της εννοίας της ελευθερίας, πράγμα που οδηγεί σε λόγο αξιωματικό, κάτι που ξενίζει στο φιλοσοφικό λόγο.

Όσον αφορά την έννοια της εκκοσμίκευσης ο σ. χρησιμοποιεί τον ορισμό που δίνει ο Nietzsche (βλ. και το δοκίμιο (6)), ο οποίος στην περίπτωση του φαινομένου του πρακτικού αθεϊσμού δεν λειτουργεί ερμηνευτικά κατά ικανοποιητικό τρόπο, διότι είναι σα να προϋποτίθεται ότι ο κόσμος μας κάποτε ήταν ένα απέραντο μοναστήρι.

Στις σελίδες 153-154 ο σ. θίγει το θέμα της υποχώρησης της ατομικής ηθικής προς όφελος της συλλογικής, χωρίς καμία αναφορά σε ό,τι αρνητικό θα μπορούσαμε να επισημάνωμε ως συνέπεια αυτού του φαινομένου.

Σε άλλο σημείο (σελ. 154) αναφέρεται ότι η θρησκεία «έθεσε ως αφετηρία την ατομικότητα, για να αναμορφώσει τη συλλογικότητα». Εάν δεχθούμε κάτι τέτοιο, πώς θα νοηθεί ο ρόλος της Εκ-κλησίας —πρωταρχικός για τη χριστιανική θρησκεία— που σκοπό της έχει την ανα-μόρφωση του ανθρωπίνου γένους;

Επίσης, λίγο πιο πάνω κάνει λόγο για «την ανεπάρκεια και τον ουτοπικό χαρακτήρα της χριστιανικής αγάπης ως ρυθμιστικής αρχής της συμβίωσης των ανθρώπων», δηλαδή για αποτυχία του «πειράματος της θρησκείας». Τίθεται όμως το ερώτημα: Εφόσον και ο λόγος και η θρησκεία απέτυχαν στην πρασπάθεια αναμόρφωσης του κόσμου, γιατί ο σ. δέχεται να επαναληφθεί μόνο το πείραμα του λόγου; Γιατί μιλά μόνο για «ανεπάρκεια» της χριστιανικής αγάπης; Γιατί στην περίπτωση του λόγου αποδίδει την αποτυχία του στη μη ολοκλήρωση του έργου του, λόγω του ότι δεν εφαρμόσθηκε σωστά από τους εκπροσώπους του και δεν κάνει κάτι ανάλογο και σχετικά με τη χριστιανική αγάπη; Γιατί δεν αναζητά και στην περίπτωση του λόγου τους σύμφυτους μ' αυτόν λόγους αποτυχίας του;

Στο δοκίμιο (6) *O Nietzsche και η εκκοσμίκευση του κόσμου*, αφού εξετάζεται ιστορικά πώς αποτιμήθηκε ο κόσμος από την ανθρωπινή διανόηση (σελ. 161-168), μελετάται η συμβολή του Nietzsche στην «επανάκτηση της ενδοκοσμικότητας του κόσμου» (σελ. 159) με παράθεση σχετικών χωρίων από το έργο του φιλοσόφου, η ερμηνεία των οποίων σε κάποια σημεία θα έπρεπε να θεωρηθεί απαραίτητη και να μην εκληφθεί ως ικανοποιητική η εξέταση του θέματος με τη μορφή του υπομνηματισμού του κειμένου, που παρατίθεται αρχικά από το έργο «Λυκόφως των ειδώλων» (σελ. 168).

Το δοκίμιο (7) *Ψυχανάλυση και φιλοσοφία. Φρούδική ανθρωπολογία και προβληματική του υποκειμένου*, ενώ υπόσχεται να διερευνήσει τη σχέση ψυχανάλυσης (στο Φρούδικό έργο) και φιλοσοφίας, περιορίζεται σε έκθεση της ψυχαναλυτικής θεωρίας του Freud (σελ. 191-229), που δεν ήταν απαραίτητη σ' αυτήν την έκταση, και η απάντηση στο σχετικό ερώτημα δίνεται στο τέλος (σελ. 229-239) χωρίς να γίνεται η αναμενόμενη ανάλυση του προβλήματος. Ο σ. υποστηρίζει ότι η ψυχανάλυση έχει σημασία για το φιλοσοφικό λόγο, γιατί έδειξε ότι ο άνθρωπος δεν είναι κύριος του εγώ του, του ίδιου του ψυχισμού του. «Η συνείδηση δεν συμπίπτει με τον εαυτό της..., όπως διακήρυξε ο ρασιοναλισμός» (σελ. 235).

Το έργο του Freud, του Nietzsche και του Marx χαρακτηρίσθηκε ως «άσκηση της «υποψίας» απενάντι σε θεμελιακές κατηγορίες και αξίες της δυτικής κουλτούρας» (σελ. 235). Κάτω απ' αυτό το πρίσμα εξετάζονται οι τρείς διανοητές στο δοκίμιο (8), που, αντιστοίχως, αποκατέστησαν τη σωματικότητα, την κοσμικότητα και την κοινωνικότητα του ανθρώπου (σελ. 246) με τη μέθοδο της αντιστροφής της ιδεαλιστικής και λογοκρατικής κατανόησης του ανθρώπου από τον Freud (σελ. 250-251), της «μεταξίωσης των αξιών» από το Nietzsche (σελ. 248) και της ιδεαλιστικής διαλεκτικής του Hegel από τον Marx (σελ. 247-248).

Στην τελευταία ενότητα δοκιμών, όπου ο σ. ασχολείται με στοιχεία της διανόησης του Marx θα μπορούσαμε να συγκαταλέξουμε και το δοκίμιο (8) ως εισαγωγικό, καθώς και τα (6) και (7) ως ανήκοντα σε ό,τι αφορά τη φιλοσοφία της υποψίας».

Έτσι στο δοκίμιο (9) *O Marx και η φιλοσοφία της υποψίας* γίνεται παράθεση των απόψεων του Marx σε σχέση με τις απόψεις των Freud και Nietzsche, που δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό του λόγου του ως καχύποκτου, παράθεση που ως ένα σημείο αποτελεί κουραστική επανάληψη απόψεων, που ειπώθηκαν στα αμέσως προηγούμενα δοκίμια [(6), (7), (8)], η οποία μπορεί να δικαιολογηθεί μόνον από το ότι το παρόν βιβλίο είναι σύνολο δοκιμών που κάποτε δημοσιεύθηκαν αυτοτελώς.

Στο δοκίμιο (10) παρουσιάζονται οι απόψεις του Marx για την ελληνιστική φιλοσοφία, την οποία δε θεωρεί ως στοχασμό παρακμής, ως «λύση συνέχειας στον ιστό της αρχαίας σκέψης» (σελ. 281), αλλά ως σημείωση μιας καμπής με τη μετατόπιση του φιλοσοφικού ενδιαφέροντος από τη θεωρία στην πράξη (σελ. 281-282). Η στροφή αυτή ανάγεται σε δύο θεμελιώδεις έννοιες, την αρχή της αυτοσυνείδησης και το ιδεώδες του σοφού, για τη σύλληψη των οποίων πολλά οφείλει στον Hegel ο Marx.

Στο δοκίμιο (11) γίνεται προσπάθεια ανασυγκρότησης, μέσα από τα έργα του, των απόψεων του Marx περί των τέλους της φιλοσοφίας. Η άποψη αυτή συνεπάγεται «την κατίσχυση της πράξης ως μέσου επιβολής της ανθρώπινης κυριαρχίας» (σελ. 313).

Στο δοκίμιο (12) *H κρίση της ιδέας της επανάστασης*, αφού εξετάζεται η έννοια της επανάστασης και οι ορισμοί που δόθηκαν σ' αυτήν κατά καιρούς (σελ. 328), καθώς και «οι κλασικές (sic) επαναστάσεις» (γαλλική, οκτωβριανή), αναπτύσσονται οι απόψεις του σ. για τη διάψευση των μαρξιστικών επαγγελιών (σελ. 343-354), για να καταλήξει ότι τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά ο Μαρξισμός είναι «οφειλέτης του αστικού ιδεαλισμού» (σελ. 355).

Στη συνέχεια προβαίνει στον εντοπισμό νέων τάσεων θεώρησης της επαναστατικής ιδέας (σελ. 360-369) και, τέλος, θέτει το αίτημα της δημοκρατίας που είναι «η οργανική σύμπτωση και ταύτιση δημοκρατίας και σοσιαλισμού» (σελ. 376).

Το έργο αυτό, γραμμένο σε γλώσσα δόκιμη και ρέουσα, και το οποίο θεωρείται από το συγγραφέα ως ένα «κομμάτι της πνευματικής του «γενεαλογίας»» (σελ. 12), αναμφισβήτητα δείχνει την πορεία του στοχασμού του, όμως σε κάποια σημεία η ιστορική έκθεση των απόψεων των άλλων γίνεται εις βάρος του αναζητητικού χαρακτήρα που ο τίτλος του βιβλίου επαγγέλλεται.

ΕΛΕΝΗ Λ. ΚΟΛΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ